

Rectificatie vlag Colombia

Tot onze spijt en verwondering is in het oktobernummer in de rubriek 'Alumnus in het buitenland' de vlag van Colombia omgekeerd afgedrukt en is bovendien het kaartje omgekeerd én gespiegeld op de pagina beland. De brede, gele baan bovenaan de vlag staat voor de rijkdom van de bodem, de blauwe staat voor de twee oceanen waaraan Colombia grenst en de onderste, rode voor bloed dat liefde, kracht en vooruitgang symboliseert.



Nieuwe leden Young Academy Groningen

De acht nieuwe leden van de Young Academy Groningen (YAG) van 2022 presenteren zich in korte filmpjes op YouTube. De YAG is een groep getalenteerde, enthousiaste en ambitieuze jonge onderzoekers uit diverse disciplines van de RUG en het UMCG. Zij delen een passie voor wetenschap en de bredere impact daarvan op de academische wereld en de samenleving. WWW.RUG.NL/YAG-NIEUWE-LEDEN



Katja Loos wint Team Science Award NWO



Katja Loos wint met haar onderzoeksgroep HyBRit de Team Science Award van NWO. De prijs is bedoeld voor teams waarin senior en junior onderzoekers uit verschillende disciplines samenwerken. In het oktobernummer van *Broerstraat 5* stond een interview met haar en haar teamgenoot Chongnan Ye, getiteld 'Recyclebare plastics voor een duurzame toekomst'. WWW.RUG.NL/TEAM-SCIENCE-AWARD

Geen tweede termijn Cisca Wijmenga



De eerste vrouwelijke rector magnificus van de RUG, Cisca Wijmenga, is niet beschikbaar voor een tweede termijn. Wijmenga: 'Vanwege persoonlijke omstandigheden heb ik met pijn in mijn hart de moeilijke beslissing genomen mij niet beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als rector van deze mooie universiteit. Tot 1 september 2023 zal ik mijn rol als

rector magnificus blijven vervullen met grote inzet en toewijding.'

Johan Remkes, voorzitter van de RvT: 'De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de sterke visie van de rector. (...) Ze is de drijvende kracht achter veel nieuwe initiatieven.'

WWW.RUG.NL/GEEN-TWEEDE-TERMIJN



WIJMENGA'S WERELD

OPGETEKEND DOOR MARJAN BROUWERS

Veerkrachtige Feestdagen

Veerkracht was het thema tijdens de opening van het Academisch Jaar. Het blijft actueel. Hoe blijven we veerkrachtig in een wereld die steeds angstiger wordt? In een 'maakbare' maatschappij waar alleen oog lijkt te zijn voor succes? Hoe voorkom je dat negatieve gevoelens en gedachten je leven gaan beheersen en je steeds meer aan jezelf gaat twijfelen? Het baart mij grote zorgen dat het aantal jonge mensen met depressieve gevoelens en zelfs suïcidale gedachten zo sterk toeneemt. De pandemie heeft deze ontwikkeling nog versterkt. In een artikel in *Nature* over de preventie van depressie bij jongeren staat dat adolescenten vooral baat hebben bij het opdoen van positieve ervaringen buiten hun comfortzone. Zo leren ze om te gaan met tegenslagen en vergroten ze hun veerkracht en zelfvertrouwen. Ik heb dat zelf ervaren toen ik op 25-jarige leeftijd naar Amerika vertrok en geen flauw idee had waar ik terecht zou komen en wat ik daar zou gaan doen. Ik vond het verschrikkelijk spannend. Maar het ging goed en elke keer als ik daarna iets moest doen wat ik moeilijk vond, dacht ik terug aan mijn aankomst in Washington DC. Die ervaring heeft mijn zelfvertrouwen een enorme boost gegeven. Ik besef dat jongeren in een totaal andere wereld leven dan wij in de jaren tachtig. Hun leven wordt veel meer bepaald door social media en breaking news. In mijn studietijd kon de atombom elk moment vallen, maar wij leefden bij de dag. De werkloosheid was enorm en het was maar de vraag of we ooit werk zouden vinden. De huidige studenten en jonge alumni ervaren veel meer druk dan wij indertijd. Van jongs af zijn de verwachtingen torenhoog. 'Falen is geen optie.' Er zijn zelfs ouders die mij mailen als hun kind een tentamen niet heeft gehaald. Dat jongeren mentaal kunnen bezwijken onder zoveel druk vind ik geen wonder.

Als maatschappij moeten we accepteren dat niet alles in één keer hoeft te lukken. We hebben zelf ook geleerd van onze fouten. Waarom gunnen we dat jongere generaties niet? Spring in het diepe, is mijn advies als ik praat met jongeren over hun verwachtingen. Vertrouwe erop dat je kunt zwemmen. Gaat het niet meteen goed, dan leer je daarvan. Falen helpt je om te groeien. En vraag eens aan de alumni in je omgeving hoe zij tegenslagen in hun leven hebben overwonnen. Neem de tijd om het gesprek aan te gaan.

Ik wens iedereen veerkrachtige feestdagen.

Cisca Wijmenga rector magnificus