

VOOR NOG MEER BOEKEN VAN ALUMNI:

WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK



Nienke Beintema (1977) / biologie 2002

De zeearend
De grootste roofvogel van de Lage Landen is

sinds 2006 in ons land met een spectaculaire opmars bezig.

WWW.ATLASCONTACT.NL € 22,99

Gerrit de Boer (1940) / rechten 1968

Vergezichten vanaf een mijlpaal
Verhalenbundel van een oud-rechter in zelfisolatie

WWW.JONGBLOED.NL € 19,90



Willem Brouwer (1941) / geneeskunde 1967

Ken je me nog?
"De zorg voor mijn echtgenote in de laatste fase van

dementie"

WWW.UITGEVERIJDEBROUWERIJ.NL € 20,-

Roel Bakker (1954) / geneeskunde 1988, promotie 2005 en Rolf ter Sluis (1961) / geschiedenis 1994
Van leren overleven naar leren over leven

Vijftig jaar transplantatiegeneeskunde in het UMCG

WWW.TIJDSTROOM.NL € 38,50

Tanya Commandeur (1969) /



romaanse talen en culturen 1995

Rosa's oorlog
Een onmogelijke liefde op de enige plek waar de Duitsers

mochten komen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

WWW.AMBOANTHOS.NL € 21,99



Geert Dales (1952) / rechten 1976, promotie 1982

Tien Zetels
Hoe 50PLUS ten onder ging en wat we daarvan leren.

WWW.UITGEVERIJPROMETHEUS.NL € 20,99

Mineke van Essen (1942) / geschiedenis 1979, promotie 1985
Onderweg naar 1832

Biografieën van zes leerkrachten in Groningen, pioniers in de voorhoede van de nieuwe Nederlandse school

WWW.VANGORCUM.NL € 22,50



Joke Geelhoed (1982) / archeologie 2004

Jagers en verzamelaars
Kinderboek over vriendschap en

eenzaamheid, dat zich afspeelt in de Groningse Planetenbuurt

PALMSLAG.NL € 15,95

Maxine Roberta Meijer (1946) / kunstgeschiedenis 1984

Het lot van de familie Ensdorff
Zes eeuwen familiegeschiedenis waarvan 150 jaar, 1820 tot 1970, in Groningen Stad

Bestellen via MAXINEROBERTAMEIJER@GMAIL.COM € 25,00



Peter Jordens (1944) / Duits 1970, promotie 1983

De Ploeg extra muros
Rijk geïllustreerd

boek over de (inter)nationale context van de Groninger Kunstkring De Ploeg

WWW.WBOOKS.COM € 24,95

Janneke Kuiper (1991) / BA bedrijfskunde 2014 en Heleen van Wijk (1992) / communicatiekunde 2017

Plastic bedankt!
Alles over plastic, vanaf de uitvinding tot en met de huidige plasticsoepproblematiek

WWW.ABOUTMIDORI.COM € 14,95



Sarah van der Maas (1995) / geschiedenis 2018

Nooit meer wachten

Debutroman.

Jongetje probeert tijdens de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk te overleven zonder ouders.

WWW.UITGEVERIJMOZAIEK.NL € 21,99

Eva Vriend (1973) / geschiedenis en journalistiek 1997

Eens ging de zee hier tekeer
Het verhaal van de Zuiderzee en haar kustbewoners

WWW.ATLASCONTACT.NL € 24,99

Reitze Jonkman (1950) / wiskunde 1977



Eene quaestie van vraag en aanbod

Veenbaas Alle Wytzes en zijn arbeiders in Appelscha

WWW.NOORDBOEK.NL € 19,50

Alie Linker (1933) / pedagogiek 1983

Linkerboek
Schrijfdebuut van 87-jarige auteur over haar bijzondere vader

WWW.PARISBOOKS.EU € 20,-

Babs Taal (1949) / geneeskunde 1974

De witte jas
Gang van zaken in een ziekenhuis en de veranderende positie van vrouwen daarin

WWW.ELIKSER.NL € 18,95



FOTO ELMER SPAARGAREN

Wierd Duk (1959),

journalist en opiniemaker; verslaggever *Telegraaf* en intensief Twitteraar; @wierdduk; podcastluisteren.nl/pod/Het-Land-van-Wierd-Duk; studeerde geschiedenis vanaf 1978, met langdurige tussenpauzes waarin de journalistiek voorging; werkte voor o.a. *Nieuwsblad van het Noorden*, muziektijdschrift *Vinyl*, *Vrij Nederland* en *Elsevier*; was jarenlang correspondent voor verschillende opdrachtgevers in Rusland en Duitsland.

Speciale plek

Broerstraat 5 / Broerplein

AIN WONDRE STAD

Groningen. Universiteit. Maar ook talloze straten, huizen, bruggen, pleinen waar herinneringen liggen. Bekende oud-RUG-studenten vertellen over hun speciale plek.

✍ ELLIS ELLENBROEK 📷 ELMER SPAARGAREN

'Ik stal uitgerekend de fiets van mijn vriend'

De jaren tachtig van de vorige eeuw. Punk, new wave, kraken, anarchie. Studenten jatten in die tijd fietsen. Als de jouwe was gestolen, nam je er zelf ook weer een mee. Lenen noemden we het. Je dacht er niet bij na. Er heerste een studentikoos communisme in Groningen. Veertig jaar later vind ik het een mooi moment om mensen die ik mogelijk heb gedupeerd mijn excuses aan te bieden. Een veelpleger was ik niet, want ik had al snel een auto, haha, een Opel Kadett. Maar ik herinner me nog goed die keer dat ik met mijn vrienden René Cuperus en Jan Wynsen Bruinsma naar een feest ging in de stad. Ik parkeerde mijn fiets op het Broerplein. Op een gegeven moment besloten René en ik terug te gaan, wij woonden in hetzelfde studentenhuys aan de Star Numanstraat. Jan Wynsen waren we kwijtgeraakt.

Tussen de fietsen bij het Academiegebouw kon ik de mijne niet vinden, die moet toen gestolen zijn. Ik nam dus een andere. Een oud wrak. Dat was de regel, er lag altijd wel ergens een roestig ding. Je ging geen sloten van mooie Gazelles openbreken.

De volgende dag dook Jan Wynsen weer op en kwam bij ons langs. Op zijn moeders fiets, zijn ouders woonden in Groningen. Z'n fiets was gejat, vertelde hij. Toen hij na een paar uur wegging zag hij, tot zijn verbijstering en verontwaardiging, zijn eigen fiets bij ons voor het huis staan. Van al die honderden exemplaren bij het Academiegebouw had ik uitgerekend dat van hem meegenomen. Natuurlijk zonder het te weten.

Daar ging-ie. Op de fiets van zijn moeder, zijn eigen rijwiel over zijn schouder. Ja, vreemd. Kennelijk kon hij niet met twee fietsen fietsen. Ik riep hem nog na: Hé, nu heb ik geen fiets meer. Kan ik de jouwe niet een tijdje gebruiken? Maar daar ging hij niet in mee.'