

ALUMNI ACHTERAF

Allebei voelden ze wel voor de politie. De ene jurist bleef daar jaren voor hij officier van justitie werd. De ander werd afgewezen, week uit naar het theater en is tegenwoordig met twee studievrienden directeur van een culinaire onderneming.

✍ ELLIS ELLENBROEK

RETOURADRES: RUG/A&F, POSTBUS 72, 9700 AB GRONINGEN, NEDERLAND

IGOR SORKO (48)

STUDIE rechten van 1990 tot 1997 **IS** met oud-huisgenoten Daan Faber (alumnus rechten) en Maarten Hoekstra (alumnus bedrijfseconomie) oprichter van Mister Kitchen, ontwikkelaar van culinaire producten en concepten **HUISHOUDEN** met Jola Klarenbeek (56), directeur theater Frascati Amsterdam; 2 zoons (17 en 15) **HUIS** oude tonijnjager in het IJ **INKOMEN** 6500 euro bruto maandsalaris uit eigen bedrijf



'Het enige dat me leuk leek om met mijn juridische opleiding te doen, was bij de politie. De toelatingsprocedure duurde een half jaar. In de tussentijd was ik technicus bij Carré, decorstukken van links naar rechts duwen. Theater is een hobby van mij. Toen ik voor de politie werd

afgewezen omdat ze meenden dat ik niet zou kunnen functioneren in een hiërarchische en ambtelijke werkomgeving, heb ik bij het Holland Festival gesolliciteerd op een productiefunctie. Jacques van Veen was daar zakelijk directeur. Hij was directeur van de schouwburg in Groningen toen ik in 1994-1995 rector van Vindicat was. Hij had een teringhekel aan Vindicaters. Tien jaar voor mijn rectoraat had Vindicat tijdens een gala de halve schouwburg gesloopt. Een brief die ik hem als rector had geschreven – of we de lustrum-musical in de schouwburg mochten doen – was direct de prullenbak in gegaan. In mijn sollicitatie refereerde ik aan die eerdere brief. Ik werd aangenomen! Jacques is nog steeds een hele goede vriend van me. Na een kleine tien jaar theaterwereld – ik was later zakelijk directeur van het Cosmic Theater in Amsterdam – hebben Maarten, Daan en ik op 1 januari 2006 Mister Kitchen opgericht. We zijn oud-huisgenoten. In ons studentenhuus Tussen Beide Markten stond goed koken hoog in het vaandel. Maarten en Daan waren respectievelijk kok en copywriter geworden. Ze schreven samen al kookboeken en columns. Zij hadden een derde partner nodig die strategischer en zakelijker was dan zij. Alles wat Mister Kitchen doet gaat over koken, eten en voeding. Wij schrijven culinaire reisverhalen in *Allerhande* en *Delicious*, we ontwikkelen evenementen zoals het Weekend van de Rollende Keukens, maar vooral ook innovatieve producten, bijvoorbeeld groentespreads, pindakaas zonder palmolie, vegaburgers. Fooddesign heet dat tegenwoordig en het is enorm hot. Het assessmentbureau van de politie had meer dan gelijk: Ik ben graag eigen baas. Klopt, ik heb een bedrijf met twee anderen. Maar wij hebben met elkaar in huis gewoond. Geld? Vrouwen? We kennen elkaar door en door en weten wat we aan elkaar hebben.'

FOTO ERNIE ENKELAAR

JIRKO PATIST (47)

STUDIE rechten van 1991 tot 1997 **IS** officier van justitie, tevens persofficier bij Landelijk Parket Openbaar Ministerie **HUISHOUDEN** getrouwd met RUG-alumna rechten Maaïke Patist-Verheij (47), directeur gemeente Haarlem; 2 zoons (17 en 10), dochter (15) **HUIS** 19e-eeuws pand in Leiden **MAANDINKOMEN** 9150 euro bruto



'Ik solliciteerde als raio, destijds de route naar rechter of officier, maar ze waren van mening dat ik nog met een been in het studentenleven stond. Helemaal waar, ik stond er nog met twee benen in, al vond ik dat op dat moment natuurlijk niet. Ik heb toen de Politieacademie

gedaan en vijf jaar bij de Amsterdamse politie gewerkt. Op straat, met de poten in de klei, heb ik veel geleerd, maar ik werd snel leidinggevende en voelde me te ver afstaan van het vak. Wat ik als leidinggevende bij de politie deed, kon ook bij een bank, of bij Philips. Sinds tien jaar werk ik als officier bij het Landelijk Parket. Naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoord zijn ze extra officieren van justitie gaan werven, met name mensen van buiten, mensen met levenservaring, bijvoorbeeld opgedaan bij de politie. Het merendeel van de zaken die wij doen is drugs-gerelateerd, maar denk ook aan terrorisme, cybercrimes, genocide, kinderporno. Ik sta positief in het leven. Maar van de moraal van sommige mensen ben ik wel geschrokken. Hoe makkelijk jongvolwassenen, kinderen vaak nog, over de streep getrokken worden om iemand anders het licht uit de ogen te schieten. Dat verbaast mij. Ik heb dat zien veranderen. En ik zou graag willen weten hoe het komt. Als OM willen we meer op de preventieve toer. Preventie is effectiever dan opsluiting. Het gat dat iemand laat in de criminele wereld als wij hem opsluiten, wordt altijd wel weer gevuld. Ik heb niet de illusie dat we Nederland veilig maken door alleen het opsluiten van boeven. We zoeken overleg en samenwerking met allerlei partners. Bijvoorbeeld: Er zijn garages die auto's ombouwen met allerlei geheime luikjes voor vuurwapens en verdovende middelen. Door samenwerking met de brancheorganisaties van garages verbetert het toezicht daarop. Persofficier is een neventaak. Het is heel leuk om media uit te leggen hoe een zaak in elkaar steekt. Maar ik zie mezelf liever niet terug als ik op tv ben geweest. Dan word ik ook niet geplaagd door gedachtes als: Wat zeg ik vaak eh, of: Dit of dat had ik anders moeten zeggen.'